

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VILLSTADS HEMBYGDSFÖRENING 2017.

## Hembygdsföreningens styrelse 2017

Föreningens styrelse har under 2017 bestått av: Sven Jarl, ordf, Anne Johansson, sekr, Gunnel Risberg, kassör, Larita Edvardsson, Ann Christine Hultqvist, Barbro Mild, Annette Rehn, Roy Carlsson, Lars-Göran Fahlén, Weine Martinsson, Stig Petersson och Kenneth Sjögren. Utöver årsmötet har fyra protokollförda sammanträden hållits under året. Till medlemmarna har genom brev utsänts årsmötesinbjudan och programblad med vår- och sommarprogrammet. Föreningen består idag av 444 betalande medlemmar.

## Underhåll som utförts under 2017

Aron Perssons stuga har målats om med rödfärg. Vindskivor och knutar har fått ny vit färg. Ny hängränna på baksidan. Förbättringsmålning med slipersolja har gjorts på Röshultsstugan, Östanskogsstugan Ågårdsboden och Linbastun. Skorstenarna har vitkalkats. En lång rad medlemmar har hjälpt till med dessa arbeten. Emelias stugas östergavel har fått ny brädfodring. Detta arbete har utförts av Reide Mårtensson, tillsammans med några ur föreningen. Spismuren vid Slåthults kvarn har fått ny puts för att förhindra fortsatt sprickbildning.

Per och Ingela Haskel har skött gräsklippningen vid Emelias stuga och Gunnel och Malte har pysslat om rabatterna. Rabatterna i hembygdsgården har vårdats av medlemmar i styrelsen och gräsklippningen har som många tidigare år utförts av Stig Petersson. Sven Åke Nyberg har gått runt med grästrimmern. Städning och röjning kring Slåthults kvarn har utförts av de omkringboende i Slåthult och Svanabo.

## Torpforskning

Elisabeth Andersson har under året arbetat vidare med det omfattande forskningsarbetet att ta fram uppgifter om socknens torp och backstugor. Här finns nu ett stort material som väntar på att tryckas och ges ut.

## Programverksamheten 2017

Onsdagen den 8 februari inbjöd styrelsen alla som på olika sätt hjälper till med föreningens verksamhet till en fest i Torghuset. Kvällen började med en stunds trivsam musikunderhållning med Lena Björn och hennes elever. Efter en måltid med gröt och smörgås mm, slutade kvällen med att vi visade några bilder ur vårt rikhaltiga arkiv.

**Torsdagen den 23 mars** kl. 19.00 höll föreningen sitt årsmöte i Torghuset (ca 120 besökare). Efter förhandlingarna bjöds alla på kaffe med dopp. Därefter följde ett program om skolan i Villstads socken. 2017 var det 175 år sedan den s.k. folkskolestadgan fastställdes av riksdagen. Kvällen avslutades med bildvisning.

**Årets städdag** i hembygdsgården hölls tisdagen den 16 maj kl. 09.00. Ett 25-tal föreningsmedlemmar samlades för att städa och göra fint inför sommaren. Föreningen bjöd på gott fika med bagetter. Det var en kall och kylig vårdag men det gjorde inget tyckte de flesta. "då får vi väl arbeta oss varma" var en av kommentarerna.

**Måndagen den 22 maj** ordnade Elisabeth Andreasson från svenska kyrkan, tillsammans med Sven Jarl en pappakväll i hembygdsgården. Tipspromenad, visning av museet och gott fika stod på programmet.

**Onsdagen den 24 maj** kl. 8.30 gästades hembygdsgården av elever från Skeppshultsskolan. Eleverna hade under en tid haft som uppgift att studera hembygden och hur det var att leva förr. Nu fick de i praktiken pröva på att baka bröd, tvätta, göra rep, leka gamla lekar samt höra berättelser om livet förr mm. Dagen organiserades av Larita Edvardsson som till sin hjälp hade några av föreningens medlemmar. 30 maj kom ytterligare en klass från Skeppshult och den 2 juni två klasser från Åtteråsskolan.

**Kristi himmelfärds dag den 25 maj** kl. 08.00 inbjöds till gökotta vid Slåthults kvarn. Medarrangör var Svenska kyrkan. Kaffeservering ordnades av Annette Rehn m.fl. i Slåthult.

**Torsdagen den 1 juni** kl. 19.00 inbjöds föreningens medlemmar till en bildvisningskväll i biografen i Torghuset.

**Onsdagen den 14 juni** kl. 19.00 inbjöd Roy Karlsson och Helena Persson till sommarkväll i Yxebo. På programmet stod en rundvandring i den vackra naturen och underhållning av Världsmusikorkestern från Musikskolan. Servering. Det blev en fantastiskt fin sommarkväll med ett 100-tal besökare.

**Midsommardagen** den 24 juni kl. 15.00 inbjöd Svenska kyrkan till friluftsgudstjänst i hembygdsgården. Kyrkkaffe serverades efter gudstjänsten.

**Torsdagen den 29 juni** kl. 19.00 inbjöd föreningen till kyrkogårdsvandring på Smålandsstenars kyrkogård. Vi berättade om några intressanta människoöden från vår bygd. Flera ur publiken bidrog med berättelser. Efter vandringen ordnades fika i församlingshemmet.

**Torsdagen den 6 juli** kl. 19.00. 2017 var det 175 år sedan lagen om folkskola för alla Sveriges barn klubbad igenom i riksdagen. Vi firade detta med en utställning i 1900-talsmuseet med föremål och bilder från skolans historia. 19.30 berättade Sven om skolans historia. Så blev det väffelservering och lotterier,

**Torsdagen den 2 augusti** kl. 18.00 inbjöd föreningen till slätterkväll i hembygdsgården. Lennart Gustavsson ordnade att slipsten och bryne fanns på plats. Flera mycket kunniga slättermän visade de ovana hur en lie ska hanteras. Även två hässjor sattes upp. I Östanskogsstugan serverades väfflor.

**Torsdagen den 10 augusti** kl. 19.00 var det dags för den årliga sommarkvällen vid Emelias stuga. Tipspromenad, kaffeservering, lotteriförsäljning och musikunderhållning stod på programmet. Gunnel och Malte Samuelsson tillsammans med en rad medhjälpare ordnade serveringen. Ann-Cathrine André och Per Elvinsson stod för musikunderhålningen. Den 13 augusti kl. 15.00 ordnade svenska kyrkan friluftsgudstjänst vid Emelias stuga.

**Torsdagen den 14 september** gjorde 28 medlemmar en resa till Jönköping. Vi lämnade Smålandsstenar 8.30 och vårt första mål var Remma by där vi blev guidade bland de gamla husen. Därefter gick resan vidare till Jära såg där vi fick förmiddagskaffe. Vi fick även se sågen i drift. Efter lunch på Fjällstugan samlades vi på Läns museet där Liselott Munther berättade och visade.

**Torsdagen den 21 september** kl. 19.00 var det dags för husförhör i Östanskogsstugan. Vår präst Magnus Lind ledde förhöret. Servering.

**Onsdagen den 8 december** gästades hembygdsgården av barn från Strandsnäs förskola. Det var 60 – 70 barn i åldrarna 1 – 5 år som under Laritas ledning fick träffa gårdstomten i Östanskogsstugan. Alla blev bjudna på pepparkakor.

Föreningen har också tillsyn till några av bygdens fornminnen nämligen, treudden i Horsamo, hällkistan i Horshaga och domarringarna på Vikabo. Vi erbjuder även guidad visning av hembygdsgården om så önskas. Villstads Hembygdsförenings styrelse vill framföra ett stort TACK till alla som på olika sätt utför ett ansvarsfullt och troget arbete i föreningen. Ett stort TACK också för de generösa penninggåvor som föreningen fått motta, samt gåvor till våra samlingar av föremål.

**Planering för 2018.** Under sommaren 2018 planerar vi att fortsätta en del målningsarbeten med slipersolja i Hembygdsgården. Ett fönster i Aron Perssons stuga är mycket dåligt och bör bytas. En ytterligare bokhylla till gamla museet ska vi också anskaffa. Så tillkommer naturligtvis alla övriga sysslor som gräsklippning, skötsel av rabatterna, programkvällar, väffelservering mm. Vår- och sommarprogram kommer att skickas ut under våren. Vi kommer att ordna en studiecirkel om vår bygds historia under det kommande året.

Smålandsstenar den 12 februari 2018.  
Sven Jarl